

BEAUDE.

VOORJAAR 2013 GRATIS AANGEBODEN

**VIJF JAAR
HOOGTEPUNTEN!**



**DE
VREELANDBODE
IS JARIG!**

**VREELANDSE
VOORJAARSMODE**

De bodettes laten het u zien

**WAT VINDEN
STERREN
KOKS LEKKER**

Wilco Berends en Paul Fagel vertellen

LOKAAL ZUID

LUNCH • BORREL • DINER



SMAAKVOL RESTAURANT



SFEERVOLLE BAR



BOVEN ZUID

OOK BIJ ZUID

- + EEN LEKKERE EN GEZONDE HUISKAMERHAP
- + AFHALEN VAN O.A. ONZE HUISKAMERHAP, HAMBURGER, KROKET EN/OF EEN LEKKER PORTIE FRIET
- + ONZE EIGEN VERGADER-ONTBIJT-LUNCH-BORREL-DINER-YOGA-FEEST-PRIVATE DINING RUIMTE BOVEN ZUID
- + EEN GROOT TERRAS MET UITZICHT OP DE MUZIEKOEPEL

WWW.LOKAALZUID.NL



Monument in

**hét adviesbureau in bouwadvies,
bouwbegeleiding en directievoering**

Uw wensen en eisen staan centraal. Samen met u leggen wij deze vast en gaan samen het project aan. Zowel voor zakelijke als particuliere projecten, monumentaal en historisch, maar ook algemeen bouwkundig.

Het geven van advies, het uitvoeren van inspecties, het verzorgen van PIP en MJOP plannen. En natuurlijk het directievoeren tijdens het gehele bouwtraject.

Zodoende nemen we u echt alle zorgen uit handen.

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg

Herman van Woerdenstraat 4
3633 CC Vreeland
06-152 38 787
KvK 545 299 13
BTW NL851340052B01

Monument in

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl





**VOOR U LIGT
DE EERSTE
VREELANDSE
GLOSSY, VAN
DE MAKERS
VAN DE VREE
LANDBODE!**

januari / februari 2008', op een A4-tje met daarin een oproep om aan de nieuw op te richten krant mee te werken. Dat heeft gewerkt! Er is een stichting opgericht en een redactie ontstaan die na vijf jaar nog min of meer dezelfde samenstelling heeft.

Met deze BEAUDE willen we graag alle mensen die met zeer veel plezier de afgelopen vijf jaar op vrijwillige basis aan de Vreelandbode werken aan u voorstellen. De Vreelandbode heeft vanaf de start in 2008 een aantal vaste rubrieken. Zo ontwikkelde Annelies Weijschedé de Schijnwerper, waar steeds een bijzonder persoon letterlijk 'in de schijnwerper' staat. Samen met Sandra Boogert maakt Annelies ook de Kinderpost. Voor deze BEAUDE heeft zij een column geschreven over haar belevenissen met de Razende Reporters. Grace Inklaar is de geestelijk moeder van het Rondje Zuwe, waarin zij of Marie-Anne van Stijgeren wandelt en praat met een geboren en getogen Vreelander, de oer-Vreelander, en een (kers-)verse 'import'-Vreelander. Zij hebben ondertussen maar liefst 118 mede-Vreelanders geïnterviewd! Ook Saskia Nooij, die wegens een nieuwe drukke baan inmiddels de redactie heeft verlaten, heeft een aantal van de interviews voor haar rekening genomen. De vaste adverteerders, zonder wie de Vreelandbode niet kan bestaan, worden door Renée Bink belicht in de rubriek Bedrijvigheid. Connie Lohuis bezocht alle verenigingen die Vreeland rijk is en schreef erover in de rubriek 'Wat doen zij nou?'. Ook belichtte zij het verhaal achter te koop staande huizen in 'Te koop'. Juliette Jonker heeft maar liefst 60 keer 'Vroeger en Nu' geschreven, waarin zij naar aanleiding van een historische foto over de geschiedenis van Vreeland e.o. vertelt. Sinds een jaar heeft Pauline van der Hoeden de redactie versterkt. Zij onderhoudt het contact met de adverteerders en zorgt er maandelijks voor dat advertenties zijn aangepast en geplaatst. Barbara Mees gaat als een Pietje Precies door de drukproeven heen en corrigeert tot en met

Aanleiding van deze uitgave, met een vette knipoog naar glossy's als Linda, is het 5-jarige bestaan van de Vreelandbode. Met het overlijden van de heer Aalderink in 2007 hield ook het bestaan van de Vreelandpost op. Een aantal maanden later maken we met een groep mensen een kleine Vreelandbode, 'Een éénmalige uitgave in afwachting van de opvolger van de Vreelandpost

de laatste komma. De financiën van de Stichting Vreelandbode zijn in de vaardige handen van Carola Marseille, die als penningmeester de inkomsten en uitgaven beheerst. Dat u de Vreelandbode ook online kunt lezen via www.vreelandbode.nl heeft u te danken aan Rens van der Meer.

Naast de vaste redactie werken een aantal columnisten aan de Vreelandbode mee. Harold Linnartz schrijft elke maand over 'De Hemel boven Vreeland'. Harold is professor Laboratorium Astrophysica in Leiden en directeur van het Sackler Laboratorium voor Astrophysica, dus een betere visie op de sterren boven ons hoofd kunnen wij ons niet voorstellen! Pieter Hoekstra geeft ons maandelijks zijn visie op een actueel onderwerp. Twee jaar lang heeft Engeline van Ee in de rubriek Proost! informatie en advies gegeven over de wijnen die bij de Dagwinkel te koop zijn. En natuurlijk de maandelijks cartoon van Lis van Haagen.

In deze BEAUDE kijken we ook terug op vijf jaar Vreelandbode: wat is er gebeurd in het dorp? Hoe staat het met de jeugd die is uitgewaaid over de wereld? Of met Vreelanders die verhuisd zijn? Wat zijn de 'hete hangijzers' in ons dorp geweest de afgelopen jaren en welke feesten zijn er allemaal gevierd? Boeiende interviews, terugblikken, een modereportage met de nieuwste voorjaarscollecties van de Vreelandse modezaken en nog veel meer vindt u in dit blad.

We hebben in de loop der jaren veel complimenten mogen ontvangen. Het plezier dat de redactie heeft om de Vreelandbode te maken is, denk ik, zichtbaar in het resultaat. De Vreelandbode is een verbindende factor in het dorp die de Vreelanders informeert, enthousiasmeert en amuseert. Hoe leuk is het niet om iets meer te weten van iemand die je elke dag toch al groet op straat? En om op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen, het Vreelandse verenigingsleven en de culturele wereld in en om ons dorp? Of meer te weten te komen over de geschiedenis van een gebouw of bepaalde plek?

Kortom: de Vreelandbode is door Vreelanders voor alle Vreelanders. De betrokkenheid, bezorgdheid of juist positiviteit van Vreelanders komt vaak tot uiting in de rubriek 'Lezers schrijven'. Blijft u vooral uw meningen of ideeën melden! Wij gaan met liefde de volgende vijf jaar door en hopen dat iedereen ook zijn input blijft geven voor de Vreelandbode.

KARIN VAN DIS VOORZITTER STICHTING VREELANDBODE

PANNENKOEKENRESTAURANT
'Noord-Brabant'



Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van
11.30 tot 20.00 uur
en op maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Smederij NIESSEN

gevestigd in Vreeland sinds 1918

feliciteert de Vreelandbode met haar 5-jarig bestaan



- SIERSMEEDWERK
- BUTTENLANTAARNS
- LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl



Machinaal borduren van
logo's & namen
Tevens levering van sport,
promotie- en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland

Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Al meer dan 5 jaar een vertrouwd begrip!



dagwinkel

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland
0294-231514
dagwinkelhageman@live.nl

Voor al uw dagelijkse boodschappen maar ook voor streekproducten, postzegels, telefoonkaarten en nog veel meer...

inhoud

APRIL 2013

6 Hoe is het nu met
Een selectie uit
het rondje zuwe

9 Cartoons

Vijf jaar lang getekend door Lis

10 Hoe is het nu met
Jet, Fleur, Rein & Teus

12 Vijf jaar Vreelandbode
Een overzicht van
vijf jaar Dorpsnieuws

17 Even voorstellen
Een modereportage
van de Bodettes

23 Commoties
Wat hield Vreelanders bezig

24 Lekkerrrrrr
De smaak van sterrenkoks

26 Horoscoop

28 Kosmische lijntjes
Reading en healing

31 Hans Stuart
De maker van De Vreelandbode

33 Jubileumaanbiedingen
Van de Vreelandse horeca

34 Hemel boven Vreeland

35 Razende Reporters
Column van Annelies Weijsschedé

36 Hoe is het nu met
Een selectie uit bedrijvigheid



“Dat de Vreelandpost van mijn vader op deze wijze is voortgezet vind ik fantastisch.”

Martin Aalderink

Quotes

ALS JE AAN DE VREELANDBODE DENKT, DAN DENK JE.....

De Vreelandbode is er voor iedereen! **SANDRA** Het gevecht om wie 'm als eerste mag lezen. **HESTER** Een diepe buiging voor iedereen die hier zo veel moeite voor doet! **JAN** Vreelandbode is echt een leuke bode over Vreeland, jammer dat ze niet zo'n bode in Loenen hebben, complimenten voor alle mensen die hier aan mee werken.

JOHAN Nieuws uit het dorp, steeds meer bedrijven die je ziet aansluiten, activiteiten en persoonlijke verhalen, goede manier om op de hoogte te blijven wat er gebeurt! **MONIQUE** Wat leuk dat de Vreelandbode weer in de brievenbus ligt! **JAN** De Vreelandbode bevestigt telkens weer waarom wij als Vreelanders zo trots zijn op ons dorp.

Het valt mij op dat ik hem iedere keer weer van voor naar achteren zo goed als volledig uitlees. Jullie spelen voor ons dorp een onschatbare rol. **HANS** Tastbaar, niet-vluchtig Vreeland. Persoonlijk, echt, nieuws op de menselijke maat. **EWOUT** De Vreelandbode is hier nog niet binnen helaas! **NICOLE** Uitpluizen, lezen en genieten van alle nieuwtjes en wetenswaardigheden die de Vreelandbode rijk is. **ARJEN** Betrokken, actueel. Veelzijdig. Kleurt heel veel Vreelanders in. **CARINA** Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn! Sociaal, informatief, professioneel! **CAROLINE** O jee, ik moet een nieuwe advertentie aanleveren! **ARJEN** Dorps en gezellig! **ANTON** Mmm, meteen lezen. **IRMGARD** De kids roepen altijd: wie staat er nu in de krant, mama!? En dan gaan ze snel kijken.

LINDA Heel gezellig om alle dorpsnieuwtjes te lezen en wat er allemaal reilt en zeilt in het dorp. Heerlijk! **CHRISTA** Dat is het enige minpunt aan onze verhuizing halverwege Loenen; dat we de Vreelandbode niet meer krijgen! **LOES**

hoe

TEKST GRACE INKLAAR

is het nu met? een selectie uit het rondje zuwe.

Mijn allereerste interview zou met **Jan Bos** op de Kleizuwe zijn, maar toen ik daar aankwam was hij een aantal dagen ervoor, op 4 maart 2008, overleden. Irma Bos, zijn weduwe, heeft toen uit zijn naam het verhaal gedaan. Haar verdriet raakte mij uiteraard en vooral haar liefde voor haar overleden man. “Het was zo’n leukerd” horen uit de mond van een tachtig-jarige vrouw die 64 jaar met deze man heeft geleefd, ontroerde mij enorm.



Vijf jaar na het overlijden van Jan zit ik wederom in de keuken bij Irma en haar zoon Alexander. Het verdriet is een beetje gesleten, maar “zo’n lieve man vergeet je niet”.

“Het was zo’n leukerd.”

Ze leest nog heel veel, maar is twee jaar geleden gestopt met schrijven in dagboeken. Dat heeft ze van kinds af aan gedaan, maar ze maakt steeds minder mee. Dat is het lastige aan ouder worden. Je hebt niet meer de energie om erop uit te gaan. Dat vindt ze wel jammer. Vroeger had ze veel contact met haar familie uit Rusland en met mensen van de Kleizuwe, zoals de familie Beusekom. Maar ach, ze troost zich met de gedachte dat dit voor de meeste leeftijds-

genoten geldt. Je wordt geboren, hebt lief, je wordt ouder en dan gaat het voorbij. Daar moet je niet verdrietig over zijn. Zo is het leven nu eenmaal. En weer ben ik geraakt door deze vriendelijke en intelligente dame.

In oktober 2009 interviewde ik **Esther Smid**, die op dat moment herstellende was van borstkanker. Een opmerking van haar uit dat interview bleef mij bij: “Ik ben niet meer ziek maar ben ik wel beter?” Ik wil nu, drieënhalve jaar later, weten hoe het gaat. Onze wandeling gaat deze keer langs het Sluisje. Esther vertelt over de afgelopen jaren, waarin de onzekerheid steeds meer plaats heeft gemaakt voor vertrouwen. Hoesten leidt niet meer tot alarmbellen over mogelijke uitzaaiingen, maar is nu ook voor haar gewoon weer een verkoudheid. Helemaal verdwijnt de angst niet. Toen Leonoor Pauw na zeven jaar schoon te zijn geweest uitzaaiingen kreeg, riep dat natuurlijk gevoelens op. Het kan dus altijd terugkomen. Maar het mathematische berekenen van kansen is voorbij. “Hoe langer het goed gaat, hoe groter het vertrouwen wordt”. Toen ze nog ziek was, wilde Esther maar één ding: haar oude leven terug. Ze kende verhalen van mensen die na een ziekbed hun leven om wilden gooien, maar zij had die behoefte niet. Helaas werd ze tijdens haar re-integratie ontslagen; ze begon noodgedwongen voor zichzelf als (eind)redacteur. Hierdoor was er ook tijd om haar boek ‘Gewoon Pech als je moeder borstkanker’ heeft te schrijven. Inmiddels zijn er voldoende opdrachten om van rond te komen en ervaart Esther het voordeel van eigen baas zijn. Ze is flexibel en heeft veel tijd voor haar dochters. En zo is het roer in haar leven toch - op een positieve wijze - omgegaan.





Zijn verhuizing naar een verzorgingsflat in Hilversum is hem goed afgegaan. **Jan Kok** is opgegroeid, heeft geleefd en gewerkt in zijn woning aan de Voorstraat waar ik hem 5 jaar geleden interviewde, maar hij is een realist. Hij is nu 92 jaar en na een teenamputatie is zijn evenwicht zo verstoord dat hij hulp nodig had. Hij kan het goed met de overige bewoners vinden en geregeld komt iemand een sigaretje op zijn kamer roken, maar hij is ook graag op zichzelf. Hij eet zijn maaltijden liever alleen op zijn kamer dan dat hij het zoveelste verhaal over fysieke ongemakken moet aanhoren. “Dat doen vrouwen op die leeftijd allemaal.”

Hij heeft zelf een prachtig leven gehad. Hij heeft de liefde van zijn leven gekend en met haar kinderen gekregen, Jan heeft in heel Europa gereisd en heeft op de prachtigste podia muziek mogen maken. Nadat zijn vrouw was overleden heeft hij nog tien jaar mogen genieten van zijn relatie met Jo die er tijdens het vorige interview nog bij was. Helaas is zij inmiddels overleden.

“Dat doen vrouwen op die leeftijd allemaal.”

Hij krijgt regelmatig bezoek van zijn kinderen, kleinkinderen en inmiddels achterkleinkinderen. Daar gaat het goed mee en dat is wat nu telt. Hij vermaakt zichzelf met lezen, puzzelen of met het luisteren naar klassieke muziek. Ook leest hij graag terug in zijn dagboeken. Tip van deze prachtige man: “Schrijf! Het is heerlijk om vergeten details terug te vinden”.

Vijf jaar geleden was **Wilma Werkheim** net van een boerderij in Spanje met haar gezin in Vreeland geland. Hoewel de mentale landing voor Wilma zelf nog op zich liet wachten. Ze vond na een flinke dosis heimwee via yoga haar weg. Al snel werd haar hobby haar werk - Imma for Energy - en inmiddels zijn daar Bootcamps, bedrijfs- en personal trainingen bijgekomen. Door heel selectief keuzes te maken doet ze nu exact wat ze leuk vindt: mensen blijheid en energie geven en tijd met haar lieve gezin doorbrengen. Veel activiteiten in Vreeland zelf heeft ze niet, dat past ook niet echt bij haar. Haar zoons hebben het enorm naar hun zin met school en hockey en de plek waar ze inmiddels wonen aan de Boslaan is prachtig. Heel Vreeland is prachtig, maar als de kinderen over een tijd uitvliegen is het toch waarschijnlijk dat ze terug gaan naar Amsterdam. Lex is Amsterdamer en zij heeft er zelf vóór Spanje ook met heel veel plezier gewoond. Nu het overgrote deel van haar werk in Amsterdam plaatsvindt, proeft dat naar meer. Vreeland is mooi, maar de energie zit in Amsterdam. Zo gaat dat met Amsterdamse meisjes.



MUURVOCHT

VERWIJDERING

.nl

Optrekkend vocht
in uw huis oplossen
ZONDER injecteren?

Meerdere
Vreelanders
gingen u
voor!

Met de Delta 900 100%
gegarandeerd resultaat.

Bel mij voor alle informatie...

Hans Bots
Duinkerken 9, Vreeland
Telefoon 0294 - 23 22 11



Spring maar achterop, op deze Cortina U4



€529.-

NATUURLIJK TE KOOP BIJ:

KROON tweewielers

BRUGSTRAAT 1 NEDERHORST DEN BERG
0294-253646 WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Cartoons



Elke Vreelandbode start met een cartoon door Lis van Haagen. Twee vogeltjes kijken op een geestige en originele wijze naar de actuele situatie in Vreeland. Zo komen alle feesten in het dorp aan bod. Van Koninginnedag, Dorpsfeest, Sint-intocht en Kerstmarkt tot brugborrel, kerkbazaar, schaatswedstrijden of countryfeest. Maar ook wordt op een spitsvondige manier ons dorp tijdens de verschillende seizoenen in beeld gebracht en verliezen politieke Vreelandse controverses door een kwinkslag hun scherpte. Of worden decennialange jubilea van school, peuterspeelzaal, de muziekvereniging of DOS belicht. Al vijf jaar lang een uiterst creatieve en humoristische kijk op ons dorpsleven, een prestatie van formaat! Bedankt Lis!



hoe

IS HET NU MET JET, FLEUR, REIN EN TEUS?

In het vorig jaar verschenen boekje 'Vreeland' wordt ons dorp omschreven als een paradijs voor kinderen. Hoe kijken de kinderen van toen terug op hun jeugd in Vreeland? Was het inderdaad een paradijs of komen ze, jaren later, toch tot andere inzichten?

JET

Jet van Fastenhout is nu 30 jaar oud. "Van mijn vierde tot mijn 18e heb ik in Vreeland gewoond met mijn moeder ('juf' Annet Heslenfeld), haar man Bun Wesselink), mijn broer Teus en mijn zusje Willemijn. Vreeland was voor mij het ultieme dorp als kind! Buitenspelen op het Maartenplein, op mijn sloffen naar school lopen als ik geen zin had om mijn schoenen aan te doen en alle vrienden woonden op een steenworp afstand. Maar wat voor mij het beste aan Vreeland was, was dat mijn hele familie er woonde en nog steeds woont, en ik dus altijd even met mijn neefjes en

nichtjes kon spelen." Inmiddels woont Jet alweer 12 jaar in Amsterdam. Haar studie, en de niet optimale verbindingen van het openbaar vervoer, noopten haar destijds tot die beslissing. Hoe is het verder gegaan?

Vormgever

"Ik ben uit Vreeland weg gegaan omdat ik in Amsterdam ging studeren. Ik heb toen allerlei verschillende opleidingen gedaan en ben uiteindelijk bij de Junior Academie terecht

TEKST MARIE-ANNE VAN STIJGEREN EN SANDRA BOOGERT

gekomen. Een opleiding tot Junior Art Director, waarmee ik in de reclame kon gaan werken. Mijn voorkeur ging echter uit naar vormgeving en niet naar het maken van reclamecampagnes. Ik heb toen de keuze gemaakt om als freelance vormgever te gaan werken. Inmiddels woon ik zo'n 5 à 6 jaar samen met mijn vriend en verwachten we in april ons eerste kind." Volgens de statistieken komen veel Vreelanders terug naar het dorp als ze zijn afgestudeerd en toe zijn aan kinderen. Is dit ook bij Jet het geval?

“OP MIJN SLOFFEN NAAR SCHOOL”

"Nee, ik denk niet dat dat zal gebeuren. Mijn vriend is een geboren Amsterdammer en zal nooit de stad uit willen. Zeker niet naar een klein dorpje waar niet zo veel te beleven is en je de gemakken van de stad niet hebt. Maar ook ik wil niet terug naar Vreeland. Ik vond het als kind heerlijk en de vrijheid geweldig, maar als puber merkte ik dat ik het te klein vond en moesten we 45 minuten fietsen of met de taxi om 's avonds of 's nachts nog wat te kunnen doen. Nee, wij zullen waarschijnlijk aan de rand van de stad gaan wonen als we de drukte van onze buurt De Pijp zat zijn."

FLEUR

Fleur Verhoef (35) heeft tot haar tweeëntwintigste jaar in Vreeland gewoond. De mooiste herinneringen heeft ze aan de tijd op de woonark op de Nigtevechtseweg. "Op het laantje spelen, bij de boerderij van de familie Vendrig of stie-



“HET IS EEN MOOI DORP EN JE KUNT JE FIETS BIJ WIJZE VAN SPREKEN NOG VAN HET SLOT LATEN STAAN.”

kem naar het terrein van Ballast. Dit laatste mocht écht niet dus kwam er regelmatig een boze eigenaar achter ons aan!”. Fleur is voor menig ouder geen onbekende in het dorp. Tijdens haar tienerjaren heeft ze veel opgepast. “De kinderen waren leuk en met de ouders kon ik het ook prima vinden. Thuis hadden we toen nog geen kabel, dus het was mooi meegenomen dat ik bij de op-pasgezinnen eens iets anders kon kijken dan Nederland 1,2 of 3”. Na het behalen van haar diploma basisonderwijs is ze een jaar in Tanzania les gaan geven. “Mijn vriend heb ik daar ontmoet. Op dit moment zijn we bezig om te kijken hoe we verder gaan. Hier of in Tanzania”. Fleur woont en werkt momenteel in Hilversum en weet niet of ze ooit naar Vreeland terug zal keren. “Het is een mooi dorp en je kunt je fiets bij wijze van spreken nog van het slot laten staan. Maar er is minder te beleven dan in Hilversum. Wie weet later, als ik echt ‘groot’ ben....”.

REIN

Rein van Schijndel (17) woonde vanaf zijn geboorte tot zijn 13e jaar in Vreeland. Hij verhuisde toen hij naar de middelbare school



in Breukelen ging. “De belangrijkste herinneringen aan Vreeland gaan over m’n vrienden. Samen door het dorp fietsen en spelen. De grootste tijd waren we buiten en konden we door het dorp spelen. De schooltijd in Vreeland vergeet ik ook nooit. Het trefbaltoernooi en de musical waren één van de leukste dingen”. Na het vertrek uit Vreeland is Rein naar de middelbare school Brokledede gegaan, waar hij nog steeds op zit. “Er zijn een paar oude klasgenoten uit Vreeland ook naar Brokledede gegaan waar ik nog veel contact mee heb”. Rein wil misschien later als hij klaar is met zijn studie wel in Vreeland komen wonen. “Als ik een vaste baan heb en een gezin zou ik wel terug willen komen!”.

TEUS

De broer van Jet, Teus van Fastenhout (32) woonde vanaf zijn vijfde levensjaar tot zijn zeventiende in ons Vechtdorp. Ook bij hem scoort het Maartenplein goed.

“Ik vond het spelen en voetballen op het Maartenplein als kind het leukst! Ook heb ik goede herinneringen aan alle familie die in het dorp woont.” Na zijn vertrek uit Vreeland is Teus naar Wageningen gegaan en is, na wat omzwervingen in ‘t Gooi, in Amsterdam gaan wonen. “Ik ben single op dit moment. Ik werk bij een wijnimporteur in Utrecht. Eerlijk gezegd, denk ik niet dat ik ooit terug zal verhuizen naar Vreeland omdat ik de drukte en de anonimiteit van de stad heerlijk vind. Als ik op zondagavond bedenk dat ik iets zou willen kopen dan kan dat en hoef ik niet de auto in naar Amsterdam. Dit mis ik in een dorp.”



vijf jaar vree land bode

Bladerend door 60 edities van de Vreelandbode kun je maar tot één conclusie komen: wat een sprankelende en actieve gemeenschap is Vreeland! Een globale terugblik op vijf jaar Vreelandbode.

HET JAAR ROND

Het jaar wordt in Vreeland op 1 januari feestelijk gestart met de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in het Dorpshuis. Een heuse traditie, met vaak een inspirerende toespraak van boer Johan. Deze actieve inwoner komen we in vijf jaar Vreelandbode overigens vaker tegen: hij voerde actie tegen te lage melkprijzen, zwom op 68-jarige leeftijd naar de overkant van de Wijde Blik, creëerde een polderbad en is gastheer van het Countryfeest. In oktober 2012 ontving hij voor zijn 70ste verjaardag zijn eigen zilveren kalf uit handen van Willeke van Ammelrooij.

Met Pasen organiseert de Bedrijfsvereniging voor de Vreelandse kinderen in de boomgaard van de VIV paaseieren zoeken, met behulp van lieve Paashazen. De ouders doen een kopje koffie of helpen hun kinderen een handje.

Op 30 april viert Vreeland Koninginnedag. En hoe! Weet u alle originele en leuke thema's nog van de afgelopen jaren? We hadden 'Landelijk Vreeland', een complete feestweek voorafgaand aan 30 april: een Boerenvrijmarkt, Kind zoekt boer en een Oranje-feest. En op de dag zelf het traditionele ontbijt, boerenkinderspelen, een taartenwedstrijd, waterspektakel en Oranjeborrel. Het jaar erna was het thema 'Beestenboel', met de eerste Vreelandse Huisdierenverkiezing, een workshop borrelhapjes maken en bij het waterspektakel was het 'Beesten op de balk'. De dag had helaas een schaduwrandje door de gebeurtenissen in Apeldoorn. In 2010 hadden we 'Sportief Vreeland', met de mooist versierde fietsen bij de optocht en spuitgasten bij het waterspektakel. Het thema van 2011 was eigenlijk een dagelijks thema: 'Ik hou van Vreeland'. En vorig jaar ligt nog vers in het geheugen, 'Vreeland Glamourland', met ontbijt, vrijmarkt, optocht, kinderspelen, puzzeltocht HKGL, waterspektakel en het eerste optreden van The Southern Locals, afgesloten met spetterend vuurwerk. Dit jaar kondigde het actieve Oranjecomité het thema 'Wild West' aan. Dit thema gaat even in de ijskast, na de aankondiging van Koningin Beatrix dat zij op 30 april het stokje doorgeeft aan haar zoon Willem-Alexander. Het zal een bijzondere, en voorlopig laatste, Koninginnedag worden.

Op 4 mei vindt traditiegetrouw de jaarlijkse Dodenherdenking plaats met een bijzondere bijeenkomst in de kerk en een stille tocht naar het oorlogsmonument op het Boerenlaantje.



TEKST **KARIN VAN DIS** EN **JULIETTE JONKER**

In het voorjaar doet de kermis Vreeland aan. De jongere kinderen in het dorp worden al opgewonden als op zondag de vrachtwagens rond de Fetha worden neergezet. Na drie dagen opbouwen gaan op woensdagmiddag dan eindelijk de botsauto's, schiettent en draaimolen open. Ook de 'grijp-automaten' zijn altijd erg in trek. Zodra de kinderen hun geweepte met balletjes gewonnen hebben, wordt er bij de kermis lustig mee gespeeld.

De Protestantse Gemeente Vreeland organiseert in deze periode een jaarlijkse plantenmarkt op het Kerkplein, waarvan de opbrengsten ten goede van het onderhoud van de Grote Kerk komen. Voor dit zelfde doel organiseren zij om de twee jaar een drukbezochte bazaar in het Dorpshuis. Op 22 augustus 2010 nam het dorp afscheid van dominee Richtsje Abma. Een jaar later werd Pieter Hoekstra als nieuwe dominee welkom geheten.

In juni wordt het dorp doorgaans gefêteerd op het Brugconcert van Muziekvereniging De Vecht. Gezeten op pontons in de Vecht, al dan niet met gastoptredens. In 2010 liep dat iets anders, toen de leden van het Pentacost Revival Choir op het laatste moment besloten WK voetbal te kijken... Het is meestal mooi weer bij het Brugconcert, waardoor de kades gezellig vol zitten met mensen. Helaas moest het concert in 2011 voor de eerste keer in de geschiedenis worden afgeblazen in verband met regen. Het concert kreeg een reprise tijdens het Dorpsfeest, wat jaarlijks op de eerste zaterdag na alle zomervakanties plaatsvindt. Het Dorpsfeest begint traditioneel met kinderspelel waarna de enige echte Vreelandse brommer-'rees' door het dorp scheurt. In 2011 kreeg het Dorpsfeest een nieuw jasje en werd het eerste Vreelandse Dorpsdiner gehouden. Hier kon men tijdens het Dorpsfeest genieten van vier gerechten van onze lokale horeca. Maar een swingend feest na het diner blijft erbij horen en dus dat doen we ook!

Om het jaar vindt in augustus het Historisch Festival plaats op de Kleizuwe. Van heinde en verre komen hier mensen op af die geïnteresseerd zijn in oude ambachten, historische tractoren of wat ook maar met het agrarische leven van vroeger te maken heeft.

Voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool wordt sinds 2001 het huttenbouwen in de laatste week van de zomervakantie georganiseerd. De thema's varieerden van brugwachtershuisjes, het wilde westen, Peacock City tot burchten en kastelen, piraten, zeeroovers en zeeschuiten en landhuizen en theekeopels. Na een bonte donderdagavond, met een zeer spannende griezeltocht en na goedkeuring door de brandweer, mogen de kinderen een nachtje in hun

hut slapen. Op vrijdagochtend gaan de kinderen echt naar bed en breken de ouders de hutten weer af.

Al even genoemd en een evenement om rekening mee te gaan houden: het Countryweekend op de Pondarosa. In 2012 vond het tweede Countryweekend plaats, met de Country-run, een modderige aangelegenheid, en een groot feest in de schuur en saloon.

Sinds oktober 2008 wordt bij de Van Leerbrug jaarlijkse een 'einde seizoenborrel' georganiseerd. Heel vrijblijvend, iedereen neemt wat te eten of te drinken mee. We nemen hier voor de winterperiode afscheid van de brugwachters.

In november hebben we de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Wat een feest als de Goedheiligman op de Vrouwe Cornelia aan komt varen en honderden kindjes aan de kant staan te zingen, begeleid door de muzikanten van De Vecht! In 2011 had de intocht een extra feestelijk tintje: er was een Gouden Piet. Maar liefst 50 jaar kwam (en komt) Piet Agjos naar Vreeland.

Sinds december 2008 heeft Vreeland ook een echte Kerstmarkt. De eerste keer met een wedstrijd Kerstboom pimpen, een signeersessie van schrijver Hans Kuyper en straatoptreden van 'Company with balls'. Het jaar erna signeerde Willeke van Ammelrooij in de Breedstraat haar biografie en was er een optreden van een heel spannende vuurspuwer. In 2010 werd de recordpoging voor het grootste Kinderkerstkoor georganiseerd, met medewerking van o.a. Marco Bakker, en werd de Kerstmarkt voor de eerste keer afgesloten met vuurwerk. In 2011 kregen we bezoek van kameel Kamsha en regelde John Kramer een kunstijsbaan in het Dorpshuis. De laatste Kerstmarkt was helaas volledig verregend, het moest een keer gebeuren na vier jaar goed weer!

Ieder jaar worden aan de deur oliebolleten verkocht waarvan de opbrengst voor de jaarlijkse Seniorentocht is. De tocht is de afgelopen jaren naar Douwe Egberts in Joure geweest, naar het Brabantse land, naar het Westland en Giethoorn. Een leuke dag, altijd afgesloten met een broodmaaltijd in het Dorpshuis.

ANDER NIEUWS

Ondertussen wordt alweer een paar jaar van de nieuwe school genomen. Voor het zover was, konden we u berichten over de voortgang van het ontwerp, de noodgebouwen op de Fetha, de eerste steen van het nieuwe pand op 19 november 2008, de commotie over het metalen dak, de inrichting rondom de school, de verhuizing op 18 september 2009 en natuurlijk de feestelijke opening, met een open huis voor alle dorpsgenoten in oktober.



Over de basisschool CSV Ridderhof zelf houden we u ook graag op de hoogte. Bijvoorbeeld over de diverse inzamelingsacties voor goede doelen. Directeur Lidwien Vos nam afscheid en werd opgevolgd door Gert de Boer. Juf Anja zag Sara 'on the beach' en ook juf Fennie werd 50 jaar. En niet te vergeten het 100-jarig bestaan van de school in september 2010 met Circus Zanzara en een reünie voor alle oud leerlingen. In februari 2012 berichtten we over de bestuurlijke integratie van de school. Het parkeren rondom de school is nog steeds een actueel probleem, waar de politie tegenwoordig actief op reageert. De Vreelandbode heeft de wijkagenten aan u voorgesteld: na Thijs Hazewinkel zijn dit nu Linda de Jong en Tonny Uiterwaal.

In het schoolgebouw is ook peuterspeelzaal Vechtkroost gevestigd, die op 7 juli 2012 haar 40-jarig jubileum vierde. En sinds januari 2011 is, als gevolg van het opheffen van de bibliotheekbus, een bibliotheekpunt in het gebouw gevestigd.

De Vreelandbode bericht over de vele verenigingen die ons dorp rijk is. Turnvereniging DOS houdt Vreelanders goed geïnformeerd met alle info over wedstrijden, streetdance-shows, nieuwe lessen in free-running en natuurlijk het 60-jarig jubileum, dat in oktober 2012 groots gevierd werd. Er wordt graag geschaatst in Vreeland. In 2008 eerst nog op een plastic ijsbaantje op het wekje op de Raadhuislaan maar later ging de ijsbaan aan de Bergseweg na vijf jaar weer open. Het vroom dat het kraakte zodat zelfs in januari een toertocht georganiseerd kon worden. In 2012 was er een korte periode zeer strenge vorst. Op 2 februari van dat jaar ging de ijsbaan open en werden direct allerlei activiteiten georganiseerd: de scholen kwamen schaatsen, korte baan wedstrijden werden gehouden en zelfs een heuse ijsdisco op vrijdagavond. Als klap op de vuurpijl genoten maar liefst 1800 deelnemers van een Vechtplassen toertocht met schitterend weer en erg goed ijs. De dag erna ging het dooien en was het uit met de pret. Wél had het dorp 2,5 week super veel schaatsplezier gehad.

MIDDENSTAND

De laatste vijf jaar hebben nogal wat verschuivingen in het winkelaanbod plaats gevonden. We namen afscheid van Margriet en Govert Schouten, van slager Dalhuisen en Nedervecht Wynkopers.

Gelukkig hadden we veel positieve berichten over Aloys en zijn winkel: hij verbouwde zijn Troefmarkt in april 2008 en gaat sindsdien als Dagwinkel door het leven. Hij was genomineerd voor 'beste buurtsuper 2009' en eindigde op een eervolle tweede plaats. Op 5 juni 2010 vierde hij zijn 20-jarig bestaan. Marijke van Well ging per maart 2010 met pensioen. Ook zij kreeg een hartelijk afscheid vanuit het dorp, evenals de bakker en de slager. In september 2012 was het dorp geschokt door het plotselinge overlijden van Annelies Balder van Belleza Haar-Mode. Een maand later liet haar man in de Vreelandbode weten dat Belleza gelukkig doorgaat, met Marjolijn van Noort als bedrijfsleider. Vermeldenswaardig is het jubileum wat Smederij Niessen in 2013 zal vieren: maar liefst 95 jaar! De heer A. Niessen vertelt dat zijn grootvader zich in 1918 met de smederij in Vreeland vestigde, die vervolgens van vader op zoon overging. Begin juni organiseerde Cor Ledder jaarlijks haringhappen bij zijn Taveerne de Vecht, vaak onder begeleiding van Shantykoor Krakend Tuig. In 2011 besloot Cor, na 36 jaar, met zijn café te stoppen. In Paul Zuidervaart vond hij een geschikte opvolger en Paul startte met Lokaal Zuid - een gezellig café annex restaurant. Onder de medewerkers van Lokaal Zuid ontstond een nieuw Vreelands initiatief: The Southern Locals. Ze speelden o.a. bij het laatste Dorpsfeest en bij de Loosdrechtse gondelvaart. Overigens organiseerde Cor in 2012 zijn haringpartij in het Dorpshuis, waar we hem ook nog wel eens achter te bar aantreffen.

Er was de afgelopen vijf jaar meer horeca nieuws: in juli 2008 berichtten we dat Wilco Berends De Nederlanden overnam van Carole Hulsebos. Inmiddels zijn Wilco en zijn vrouw Caroline volledig eigenaar van dit mooie restaurant. Ook het Dorpshuis wisselde van beheerder: in januari 2011 nam John Kramer het Dorpshuis over van Truus en Robert van de Bosch. Het Dorpshuis wordt dagelijks druk 'bewoond' door alle verenigingen, er wordt voetbal gekeken, feest gevierd en gestemd. Na een grondige renovatie werd het Dorpshuis op 28 oktober 2011 feestelijk heropend. Dit werd tezamen met het 50-jarig bestaan van de Stichting Vreelandse Gemeenschap gevierd. Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant zette Vreeland voor de opletende kijker op de kaart: het restaurant en vele buiten-lokaties in het dorp zijn het decor voor de jeugdserie Vrijland, wat in de zomer van 2012 is opgenomen.





EN HERINNERT U ZICH DEZE NOG...??

- De muziektent is gerestaureerd en werd op 13 september 2009 heropend door burgemeester Boekhoven.
- In augustus 2008 viel er een mega-hagelbui, alle afvoerputten raakten verstopt en hele straten stonden blank.
- Het Jaagpad langs de Loenenseweg werd IJsvogelpad.
- Het behaagde de Koningin Rijk Zeldenrijk (2009) en Reinko Abels (2012) te decoreren met een koninklijk lintje.
- Op 2 augustus 2009 scheurde er 's nacht een vechtpiraat met 100 km p/u met zijn boot over de Vecht.
- Op 5 april 2009 werd de pinautomaat bij het Dorpshuis gekraakt, met een graafmachine die gestolen was bij de in aanbouw zijnde golfbaan. De automaat werd opnieuw gebouwd met anti-ram-zuilen. Helaas werd op 2 maart 2011 de pinautomaat opgeblazen en een paar maanden later kwam het bericht dat de pin definitief niet terug zou komen in het dorp. Intussen is de ruimte verbouwd en bij het Dorpshuis getrokken.
- De Vrouwe Cornelia werd in 2009 verscheept naar New York voor de viering van 400 jaar handelsrelaties tussen Nederland en Amerika, samen met schipper Lodewijk van Monsjou natuurlijk.
- In het voorjaar van 2010 werd actie gevoerd om het klompje voor de brugwachters te behouden. Helaas is dit niet gelukt.
- Op 8 mei 2010 reed de Giro d'Italia door Vreeland. Het ging heel snel!
- Postbode Jeroen redde in juni van dat jaar een koe uit de sloot.
- Tijdens de extreem warme zomer van 2010 zochten veel kinderen verkoeling in de Vecht, wat soms voor gevaarlijke situaties zorgde.
- In 2010 verscheen het eerste bericht over de nieuw te bouwen woonwijk Plantage Vredelant aan de Kleizuwe, voorheen genoemd als ontwikkelingen Vreeland-Oost.
- De Dorpsraad presenteerde in april 2010 het Dorpsplan in de vorm van een schitterend boekwerkje.
- Een groep bewoners nam eind 2010 het initiatief tot de oprichting van een Stichting om het 750-jarig bestaan van Vreelandse stadsrechten in 2015 uitgebreid te gaan vieren.
- Op 1 januari 2011 werd de gemeente Loenen samengevoegd met Breukelen en Maarssen tot gemeente Stichtse Vecht.
- In diezelfde maand werd gestart met het baggeren van de Vecht tussen Muiden en Nigtevecht.
- De koersbalvereniging vierde op 8 september 2011 haar 25-jarig bestaan.
- Brugwachter Wally Tellier nam in augustus 2012 na vele jaren trouwe dienst afscheid.
- In dat jaar plantte de Vreelandse jeugd, op initiatief van de Dorpsraad, 10.000 bloembollen in het dorp.
- In december 2012 sloot de EVAB haar deuren.
- Het 90-jarige jubileum van Muziekvereniging De Vecht werd in januari 2013 groots gevierd.
- In februari 2013 won Vreeland de publieksprijs in de stemming over de Zeven Wonderen van de Stichtse Vecht. Hierbij ging het niet alleen om ons mooie dorp, maar juist om de betrokkenheid en saamhorigheid van

DE
NEDER
LANDEN



eten
drinken
slapen

Op 15 augustus 2013 is Wilco 5 jaar eigenaar van De Nederlanden.

Graag willen wij onze dorpsgenoten danken voor een fijne samenwerking en het vertrouwen:

Wieneke Tervoert van Borduurstudio 't Gooi
voor het borduren van onze bedrijfskleding
Roel van Dijk van Zepweb voor de nieuwe website
Anouk Pruijm van Anouk Pruijm Grafisch Ontwerp
voor de nieuwe huisstijl
Kaasboerderij de Willigen voor de heerlijke kazen
Kees Beelaerts voor appels en ander bijzonder fruit
Martin Aalderink voor noten en bessen
Aloys Hageman voor alles wat we niet in huis hebben
en het lekkere brood
Albert Marseille van Capital Change voor financieel advies
En niet te vergeten alle dorpsgenoten die te gast bij ons zijn
geweest en/of gasten bij ons hebben ondergebracht!

www.nederlanden.nl

B E L L E Z A

haar - mode



**Het team van Belleza
is er trots op dat zij de kleding
en de haren voor de dames
van de redactie
van de Vreelandbode
heeft mogen verzorgen
voor deze Jubileum editie.**

Breedstraat 1-3, Vreeland Telefoon 0294 - 230028

**GROENPARTNERS FELICITEERT DE
VREELANDBODE !**

op de hoogte blijven van ons tuinnieuws?

vindt ons leuk op 

www.groenpartners.nl



Even voorstellen **DE BODETTES**

In deze BEAUDE maken we graag van de gelegenheid gebruik om de bodettes, zoals de redactie wordt genoemd, aan u voor te stellen. Zij zijn door fotograaf Diane van der Marel en styliste Odette Visser in een komische setting vastgelegd. Restaurant de Nederlanden stelde haar pand ter beschikking voor de opnamen. Senna Veenendaal van Esthétique La Belle verzorgde de visagie. Jacqueline Steenbeek van de Haarwinkel, Marjolijn van Noort en Stephanie van Weerdenburg van Belleza gingen met föhns, krullers en haarlak aan de gang. De kleding werd beschikbaar gesteld door Tierelantijn, Belleza en Eras Design.



BARBARA
Jurk Sao Paulo € 109,95

JULIETTE
Jurk Boris Industries € 40,-
Jasje € 39,95
Riem € 23,95

RENEE
Topje Ambika € 19,95
Rokje Ambika € 49,95
ALLES VAN ERAS DESIGN BREUKELLEN



SANDRA

Top Yaya € 44,95
Sjaal Yaya € 29,95
Broek Yaya € 69,95

GRACE

Jurkje Derby € 65,-
Sjaal Yaya € 19,95
Suede riem € 35,-
ALLES VAN TIERELANTJUN

CONNIE

Jurk Sybel € 124,95

MARIE-ANNE

Jurk Sybel € 124,95

Beige tas € 39,95

ALLES VAN ERAS DESIGN
BREUKELEN



PAULINE

Top Summun € 39,95
Broek Nick Jeans € 99,95
Knit Star Sweater € 149,95
Shawl Save the Queen € 75,-

KARIN

Top Summun € 45,-
Top One Step € 129,95
Broek Exit Brooklyn € 159,95
Ceintuur op stoel Sachs Orange € 79,95

CAROLA

Top One Step € 69,95
Jasje Transmission € 199,95
Broek Nick Jeans € 79,95
ALLES VAN BELLEZA

Lezen is goed, luisteren is anders!

**HOOR
SPEL
FABRIEK**

**DE
VREELANDBODE
IS JARIG,
GEFELICITEERD!**

**De HoorSpelFabriek viert mee:
Tot en met april alle hoorspelen voor de
helft van de prijs bij Tierelantijn!!!**

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21
Tel: 237304



**De nieuwe voorjaarscollectie
is binnen bij Tierelantijn!**

Brugwachtershuisje
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294-234994



TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

- Ziekenvervoer (o.a voor chemo, bestraling, dialyse)
- Schiphol Vreeland t/m 4 pers. € 45,=

Telefoon: 0294 – 291325

Commoties

Vroeger.....

Het nieuwe BP station

De brandweerkazerne

Stankoverlast

En nog steeds.....

Lokatie UMTS-mast

Parkeeroverlast in het dorp

De invulling van het oude CSV-terrein

Hondenpoep

Te hard varen op de Vecht

Het verdwijnen van de pin-automaat

Boetes uitdelen op de Van Leerbrug

Leeggejatte schuren

Bestemmingsplan Vreeland

Het vrachtverkeer door het oude dorp

Het sluipverkeer door Vreeland

Openbaar vervoer

**En waar maken
we ons de komende
vijf jaar druk over..?**



KAASHANDEL
DE VRIES BV

KAASHANDEL E. DE VRIES FELICITEERT
DE VREELANDBODE MET HAAR EERSTE LUSTRUM.
JULLIE HEBBEN ER DUIDELIJK KAAS VAN GEGETEN

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest
verrassende buitenlandse kazen!

DE LEKKERSTE KAAS KOMT
AL 20 JAAR UIT STOLWIJK

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!



**VERLAAGD BTW-TARIEF
GEEN 21% BTW
NU 6% BTW**

Wij hebben de mogelijkheid om u vanaf
1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief van 6%
(in plaats van 21%) aan te bieden.

- Het 6%-tarief is van toepassing op het aanleggen, renoveren, vernieuwen, herstellen of onderhoud van uw tuin.
- Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.
Reageer dus tijdig!

Neem voor de voorwaarden contact op met Johan Spijker!



HOVENIERSBEDRIJF
Johan Spijker
LOENEN A/D VECHT

Hoveniersbedrijf Johan Spijker
Angstelkade 2a 3.2
3631 NA Nieuwersluis
T: 0294 - 233200
M: 06 - 51472784
E: j.jspiijker@planet.nl
I: www.johanspijker.nl



DE SMAAK VAN STERRENKOKS

Lekkerrrrrrr!!!

Vraag twee topkoks naar hun passie ‘mooi en lekker eten’ en ze gaan gelijk helemaal los. Zo ook Paul Fagel en Wilco Berends.

Ze ontmoetten elkaar op Koninginnedag 2009 toen ze allebei nog maar net in Vreeland woonden. Wilco kende Paul uiteraard van naam én reputatie en Paul had over Wilco gehoord toen die nog bij toprestaurant annex hotel Merlet in Schoorl in de keuken stond. Paul: “Die Koninginnedag zaten we samen in de jury van de taartenwedstrijd. Ik heb Wilco en z’n keukenteam gelijk bij mij thuis uitgenodigd. Waarom? Omdat ik van het vak houd en van mensen die in het vak zitten. Ik weet hoe heftig het is!”

Wilco: “Dat diner was geweldig. Alles was lekker tot in de details. Tegenwoordig ziet het er vaak prachtig uit, met toeters en bellen op het bord, maar komt de smaak op de tweede plaats. Gelukkig neemt die trend

nu een beetje af.” Paul: “We hebben ook het pointillisme gehad. Alles opgemaakt met puntjes. Dan zei ik tegen mijn koks ‘je zit niet op de Rietveld Academie!’ Nu vraag ik ‘heb je stage gelopen op de Efteling? Je maakt overal tuintjes van!’. Als je ergens eet krijg je vaak figuurzaagwerk op je bord.”

Klassieke kok

Paul: “Ik ben een klassieke kok. Alles ging vroeger op schalen en werd aan tafel gesneden. Het ging alleen maar over smaak. En die smaak moet je ontwikkelen door veel te proeven en te vergelijken. Daarom duurt het lang voordat je een goede kok bent. Want dan kun je niet alleen koken, maar dan weet je ook wat lekker is.” Wilco: “Als Paul iets heel lekker vindt en ik ook, vindt een ander het ook heel lekker. De definitie van lekker is voor iedereen redelijk hetzelfde. Of je moet bijvoorbeeld niet van oesters houden, omdat je het mondgevoel niet prettig vindt.” Paul: “Een kok weet



wat hij doorgeeft. Als het niet lekker is, hoef je als gast eigenlijk niets te zeggen. Dan is de kok door zichzelf al gestraft. Er zijn koks die er mailing aan hebben. Maar de goede hebben dat zeker niet. In Frankrijk werkte ik in een driesterrenrestaurant met 18 koks. Je moest alles zelf doen tot uitbenen van vlees aan toe. In Nederland is het schoonmaken van vlees het werk van de slager en dat doen ze nergens zo mooi als in Nederland.”

Concentratie en geduld

Paul: “Ik kwam al bij De Nederlanden toen de Oostenrijkse kok Hartung nog in de keuken stond. Mijnheer Hartung was een begrip. Hij had geen ster, want hij donderde Michelin eruit. Hartung was een icoon en een eigenheimer. In de Nederlandse horeca is De Nederlanden nog steeds een hele bekende zaak. Dat geeft ook aan het dorp een zekere status. Wat mij betreft mag Wilco twee sterren. Zijn combinaties zijn prachtig. Hij valt voor details. En ik vind bij hem ook alles lekker. Liefst zou ik iedere week bij hem eten.” Wilco: “Het is de kookstijl die wij hanteren. Voor het opmaken van de borden doen we met de trends mee, maar de smaken komen bij koks als Paul vandaan. Als je de Franse keuken beheerst, zoals Paul, die smaken, dat is de crux. Daar gaat het om. Als je dat nog kunt leren dat is geweldig.” Paul: “Dat vergt concentratie en geduld. Veel moderne koks hebben wel passie en gedrevenheid, maar ze missen de concentratie. Koken was vroeger een levenswijze. Een ander ging het klooster in. Het is voor mij zo’n eer geweest om in een driesterrenrestaurant in Frankrijk het vak te leren. Werken met de mooiste producten. En de baas zorgde dat de klanten binnenkwamen.”



Briljante tent

Wilco: “Toen ik 21 was, werkte ik bij Paul’s broer Gerard in De Hoefslag. Een briljante tent. Er stonden ook wel 14 koks. Pas als je vijf jaar in de keuken werkte mocht je als kok bij de vis of de rotie staan. Door personeelsgebrek mocht ik al na drie maanden bij de vis staan! Trots als ik was: écht vet!” Paul: “Vergeet niet dat het door de nieuwe technieken anders is geworden. Vroeger moest je bij het fornuis blijven staan. Iets is maar 30 seconden op zijn lekkerst. En dan moet het door naar de tafel. Nu hebben veel keukens een Roner, waarin vlees of vis onder vacuüm langzaam au bain marie gaart. Dan heb je meer speling.”

Wilco: “Het is een keuze. Maar ik hoef zo’n Roner niet: sommige producten verliezen hun structuur erin. Vis bijvoorbeeld. En ik heb eens kip uit de Roner gegeten die daarna gebakken was voor een mooi korstje. Daar kwam nog water uit! Maar goede apparatuur is in een keuken wel heel belangrijk.”

Niet lekker!

Van paling in het groen houdt Paul niet. En hij omarmt biologische en diervriendelijke producten. “Ik koop nooit Hongaarse levers.” Wilco lust eigenlijk alles: “Maar ik hecht ook aan diervriendelijkheid. Ik stop geen levende rivierkreeftjes in de oven, wat wel gebruikelijk is. Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Net zoals ik geen pen in een kreeft steek, zodat ie recht blijft. Dan maar krom op het bord.”

Lekker Vreeland

Vreeland was voor Wilco en zijn vrouw Caroline wel even wennen. Paul en Shirley voelden zich gelijk thuis. En ze willen hier nooit meer weg. Paul: “Ik heb het naar mijn zin.



Het is lekker kneuterig maar niet burgerlijk. Het zijn hier gezellige mensen, die waarderen wat we doen. Iedereen vindt het te gek dat Wilco hier zit. Je zit niet voor niets vol als je een dorpsdiner organiseert. Het is een hartstikke leuk idee. Ik vind het super zoals zij zich bij alle gelegenheden voor het dorp inzetten.” Wilco: “Zo zijn we gewoon. We hebben door de kinderen ook contact met veel ouders. Ik wil niet alleen mijn restaurant aan de gang houden: we willen bij het dorp horen. Dan moet je ook dienstbaar willen zijn.”

Tips voor thuishokks?

Paul: “Zelf lekker koken begint met inkoop van kwaliteit. Van goede ingrediënten! Waar je het koopt maakt niet uit. Aloys heeft ook mooie biologische producten. Wij proberen daar zoveel mogelijk te kopen. Je moet er niet aan denken dat-ie weg is. En een mooie olijfolie koop je niet onder de €10. De goedkope soorten zijn aangelengd. Wat je eigenlijk altijd in de vriezer moet hebben is bouillon, maar dat maakt bijna niemand meer zelf. Sjalotten en verse knoflook zijn ook onmisbaar, bijvoorbeeld bij de bereiding van vlees.” “Ja”, zegt Wilco, “goede olijfolie en mooie balsamico azijn.” Paul heeft nog een tip: “Valderrama is een prima olijfolie rond de €10.”



HOROSCOOP VOORJAAR 2013



RAMNIEUWE UITDAGINGEN!

Rammen van maart gaan voor vernieuwing, ze kunnen iedereen versted doen staan als ze hun ambities najagen. Pas wel op met al die voorspoed, want groeien kan ook in de breedte! De Rammen van april profiteren in 2013 van de stand van Jupiter in het teken van de Tweelingen en vinden een manier om ondanks de crisis positief te blijven, vooruit te gaan of er lekker op uit te trekken. Ook als het om positief blijven gaat, loopt de Ram voorop.

STIERDE PLICHT ROEPT!

De Stier is optimistischer dan ooit tevoren, maar feit is wel dat de plicht roept de komende jaren. Saturnus helpt om de voeten steeds stevig aan de grond te houden en volwassen te zijn. Jupiter, tot juni in de geldzone van het heelaal, zorgt – hoera! – voor financiële voorspoed. En Uranus en Pluto, nog altijd te vinden in het deel dat over filosofie en onderbewuste zaken gaat, geven de Stier een sprankelend nieuw wereldbeeld.



TWEELINGENGOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN

De komende jaren het motto van de Tweelingen. Gelukkig maar dat de Tweelingen zo flexibel is en zich dus gemakkelijk aanpast in veranderende situaties. Aan de ene kant maken serieuze zaken het leven de komende tijd minder luchtig dan hij zou willen, aan de andere kant zijn er genoeg positieve ontwikkelingen. Reizen houdt de Tweelingen in 2013 op de been!

KREEFTONVERWACHTE VERANDERINGEN

Het familieteken Kreeft maakt je blij door het simpel en traditioneel te houden. Maar in de komende jaren is de Kreeft guller en reislustiger dan ooit. Hij ondervindt dan ook meer steun en is voor zijn doen zeer positief ingesteld. Vooral de juni Kreeften hebben die steun ook nodig. Maar in het algemeen zullen alle Kreeften de prettige invloed van Jupiter ondervinden, speciaal na juli 2013.



LEEUWGEDULDVOLHARDING EN VOORUITGANG!

Het zonnige karakter van de Leeuw wordt onder druk gezet. Hij wordt geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Deze periode is bedoeld om uit te vinden of begonnen projec-

ten (zo'n zeven jaar geleden) inderdaad waarde hadden of niet. Maar er is ook goed nieuws, de verbindingen die Jupiter met de Zon van de Leeuw maakt, wijzen op hulp en succes in het leven. Daarbij komt het er alleen maar op aan niet te pochen, niet te overdrijven en zich aan de regels te houden. Dat is niet zo moeilijk, toch?

MAAGDBRUIST VAN ENERGIE!

De Maagd is bruisend van energie aan het nieuwe jaar begonnen. 2013 staat in het teken van 'overdrijving' (teveel eten, feesten, presteren, reizen). Ook al zet dat best zoden aan de dijk, toch is het oppassen geblazen. Tot juli staat Mars (symbool van de energie en het werk) nog in het teken Maagd. Dat geeft aan dat er hard gewerkt gaat worden en scherpe kritiek zal worden geleverd. De kieskeurige Maagd wordt nu zo mogelijk nog meer assertief en actiever op eigen terrein.



WEEGSCHAALPROBEER DE INNERLIJKE BALANS TE BEWAREN IN TIJDEN VAN HECTIEK!

Voor de Weegschaal, het teken dat op rust, comfort en goede smaak gesteld is, zal het in alle hectiek die het jaar met zich meebrengt, een uitdaging worden om de lieve vrede te bewaren. De Weegschaal kan het best voorzichtig zijn met alles waar TE voor staat, want hij raakt snel uit balans. Medio juni maakt Jupiter een fraaie driehoek met de Weegschaal zon, dan is de Weegschaal aan de beurt om geluk te hebben!

SCHORPIOENEERLIJKHEID IS DE SLEUTEL VOOR SUCCES!

De Schorpioen kan in de komende jaren rekenen op veel hulp, steun en advies bij elke uitdaging die hij tegenkomt. Vooral vanaf juli 2013 kan de Schorpioen scoren bij studie, mooie reizen maken of op een andere manier slagen in het leven. Daar zit maar één voorwaarde aan vast: wat wordt bereikt, moet eerlijk zijn bereikt. Misschien wil de Schorpioen het eigen geluk delen met anderen. In ieder geval zal de vrijgezelle Scorpio zich eerder binden dan voorheen. In deze economisch moeilijke tijden kun je samen meer dan alleen, toch?



BOOGSCHUTTERVOELT DE UPS EN DOWNS VAN DE ECONOMIE

Boogschutter gaat de ups en downs van de economie goed voelen. Vanaf juli is er hoop en vooruitgang, maar wel met een kanttekening of verlies. De Boogschutter kan gaan onder-

TEKST ELLEN DAWSON

vinden wat 'teveel van het goede' is. Een andere kant van het verhaal is dat hij zelf vindt dat het wel goed gaat maar eigenlijk beter had gekund. Zich aan de regels houden is een must, want overtredingen worden bestraft. De kans dat de Boogschutter zich aan de regels ZAL houden is groter dan ooit. Saturnus rijst voor de Zon uit: de Boogschutter ziet de feiten, de beperkingen en de plichten, en houdt die voor ogen. Het is daarom een prima periode om te sparen of te vermageren. De loopbaan en zekerheden staan voorop. Uiteindelijk kan de Boogschutter de vruchten plukken van de maatregelen die hij nu neemt!

**STEENBOKGRIJP JE KANS
OM EEN COMPLEET ANDERE
KOERS TE GAAN VAREN**



Steenbokken zijn altijd al wat berekenend van aard, maar de laatste jaren zijn het ware schaakmeesters geworden. De bewegingen van Uranus en Pluto – de combinatie van de revolutie en de ommekeer – zetten de komende jaren de wereld van de Steenbok op zijn kop. Alles wat aards is krijgt de komende vijf jaren te maken met bevingen en donderslagen bij heldere hemel. Daar houdt de Steenbok niet zo van. Aan de andere kant is het een kans voor diegene die zit vastgeroest om een compleet andere koers te gaan varen!



**WATERMANDISCIPLINE EN
VOLHARDING, MAAR GELUKKIG
STAAT ER VEEL PLEZIER TEGENOVER!**

Met Saturnus in conflict met het teken Waterman is een periode van verplichtingen, kritiek en fysieke beperkingen aangebroken. Door te volharden zal het succes niet uitblijven en kan de Waterman maatschappelijke vooruitgang boeken. Jupiter is de Waterman gunstiger gezind, tot eind juni bevordert het reizen, studie en ontwikkeling. Daarna volgt een jaar met kans op overdrijving en te veel hooi op de vork.

**VISSENSCHOONHEID EN
ZELFVERTROUWEN**



De Vissen is 2013 romantisch begonnen met Venus en Neptunus voor de Zon uit. Ze laten zich verwennen, hebben het ook verdiend! De gang van Saturnus door Schorpioen is gunstig voor de Vissen en belooft rust en zekerheid tot januari 2015. Jupiter vergroot het zelfvertrouwen en biedt een voordelige uitweg in geval van nood. Oude overtuigingen kunnen onderuit gaan. Vissen kunnen blijven varen op intuïtie – die bij hen tenslotte sterker is dan bij welk ander teken ook – en zich aansluiten bij wat goed voelt. Voor de Vissen is dat de waarheid.

Koninginnedag!



Restaurant Vlinders

17.00 open
reserveringen: 0294-231556

Rijksstraatweg 189
Loenen aan de Vecht

massage salon

Repair Your Balance

Diverse massages
Verzorgende behandelingen
Beauty Party op locatie

Nieuw!

The Universal body contour wrap

- Heeft DIRECT resultaat!
 - Ontgijt het lichaam via de huid
 - Zorgt voor een betere werking van het lymfe-systeem
 - Verstrakt en verstevigt de huid
- Gegarandeerd en direct minimaal 15 cm omvangverlies

Kijk voor meer informatie op:

www.Repairyourbalance.nl

Bianca van der Spoel
Spoorlaan 40
3633 EV Vreeland
(0294) 230 766



Kosmische lijntjes in Vreeland

Sommige mensen hebben een speciaal lijntje met de kosmos. Ze zijn verbonden met het onderbewuste of buitenaardse. Met een dimensie, een energie of een 'realiteit', die de gemiddelde mens niet kan waarnemen. In dit verhaal spreken we met Henk Kieviet, Willemijn Jonkers en Alix Colson. Drie dorpsgenoten die hun spirituele talenten inzetten voor de medemens. Om hem of haar verder op weg te helpen met hulp van de goede energie uit het universum.

Henk kennen we als Shiatsu therapeut, Willemijn als pastoraal werker en dominee in onze Vreelandse kerk. De Belgische Alix kennen we vooral als de vrouw van Peter Nagtegaal. Zij heeft haar spirituele praktijk namelijk in Antwerpen. Maar wat doen deze drie Vreelanders nu precies en hoe is dat lijntje met boven op hun pad gekomen...!

Honger naar kennis over het mystieke

Bij Henk begon het met nieuwsgierigheid naar het mystieke. "Het onverklaarbare intrigeerde me. Ik kwam zo'n tien jaar geleden in aanraking met Reiki en merkte dat ik speciale krachten in mijn handen had. Ik ben cursussen gaan volgen en heb hard aan mezelf gewerkt. Daarna deed ik een opleiding tot Shiatsu therapeut. En ik begon te schakelen tussen deze twee behandelmethodes. Maar ik wilde nog meer en beter met energie gaan werken, dus kwam de opleiding Quantum Touch in beeld. Mijn gevoel en intuïtie leerde ik steeds beter te gebruiken. Toen wezen collega's me op 'Touch of Matrix'. Ik heb me gelijk opgegeven voor de cursus. Nu heb ik dus vier behandelmethodes die ik kan com-

bineren. Het ligt er maar net aan waar de cliënt behoefte aan heeft. Ik krijg informatie door van het hogere. Wat mij betreft mag je het ook God noemen, of de grote kracht. De eenheid waar alle liefde en wijsheid is." Willemijn zag als kind al energie om mensen en bomen en speelde met elfjes. Na haar studie theologie deed ze de post doctorale opleiding tot predikant én tegelijkertijd studeerde ze psycho-spirituele geneeswijze. "Bij die laatste studie kwam ik thuis. Het bovennatuurlijke is voor mij altijd hetzelfde geweest als het natuurlijke. Opeens – door die studie – kreeg het echter een referentiekader. Ik was toen 25 jaar. De theologie-studie heb ik als pastoraal werker in de praktijk gebracht. Daarnaast ben ik ook een 'reading, healing en rituelen' praktijk begonnen, die ik nu hier in Vreeland heb. Een reading is vaak eenmalig en voor de 'healing' komen cliënten vaker terug. Ik stem me af op de energie van de gene die tegenover me zit. Het is eigenlijk een onzichtbaar telefoonlijntje tussen mij en de ander. En de vraag opent de deur en is de richting-aanwijzer. En dan is er ook de toestemming van het hogere. De 'hulp van boven', die er altijd voor iedereen is."

"Toen wist ik het: ik ben hier op aarde om liefde te delen."

Net als Willemijn wist Alix ook al van kinds af aan dat ze veel voorvoelde. "Als ik dacht dat er iets ging gebeuren, gebeurde het ook. Ik heb ook altijd interesse gehad in filosofie, tradities, levensvisies en psychologie. En ik wist dat er voorbij de fysieke realiteit nog een dimensie is die we niet kunnen waarnemen. Toen ik na mijn studie economie en maatschappelijk werk de vierjarige cursus psycho-energetica ging volgen kwam ik thuis. Dat was een heerlijke tijd met een mix van spirituele oosterse tradities, meditatietechnieken, kennis van energiestromen en velden en filosofie. Er ging een wereld voor me open. Ik was niet langer een apart mens, dat geluid, licht en de natuur zo intens ervaart. Ik heb ook geleerd om me wat af te sluiten, zodat ik niet alles van de ander voel als ik in een groep ben. Aan de andere kant: ik ben nu eenmaal zo! De energie waarmee ik in contact sta is overal. Het is de wijsheid uit het collectieve, uit de kosmos. Een informatiebron die ons verder wil helpen in deze bijzondere tijd, een tijd die vraagt om nieuwe visies en leven vanuit je hart."



Vragen en klachten

De cliënten van Henk komen vaak binnen met lichamelijke klachten. “Ze hebben last van hun schouders, nek, rug, noem maar op. Die pijn en/of klachten kunnen voortkomen uit onverwerkte trauma’s uit het verleden waar je niet altijd makkelijk bij komt. Touch of Matrix kan dan helpen, maar altijd mét toestemming van de cliënt. Eerst leg ik uit wat ik ga doen. Ik maak dan verbinding – via mijn hartchakra – met het universum en via dit kanaal kan heling plaatsvinden. Dat gaat verbazingwekkend eenvoudig. Heling kan ook betekenen dat je je bewust wordt van je trauma’s en dat je met verwerken kunt beginnen. De hulp is altijd tot zover het van het universum mag. Soms moet je nog ergens doorheen in je leven en dat moet je zelf doen. Tijdens de behandeling ligt de cliënt op de grond en maakt onwillekeurige bewegingen. Dan komt het lichaam tot rust en vraag ik aan het universum wat ik mag doen. Een vrouw die schouderklachten had zag zichzelf bijvoorbeeld als klein meisje dat verantwoordelijkheid voor haar moeder had genomen. Dat gaf haar veel inzicht.”

De cliënten van Willemijn hebben uiteenlopende indicaties. “Sommigen willen loopbaanadvies, anderen weer relatieadviezen. Vaak willen mensen ook hun levensmissie weten. Tijdens een reading kun je heel goed iemand’s talenten en potentie spiegelen. Iets over je missie hier op aarde wordt dan onthuld. Ik stem altijd af op het bewuste en onbewuste niveau van de persoon die tegenover me zit. Er komen ook cliënten met vitaliteits- en gezondheidsklachten. Of met hardnekkig terugkerende gedragspatronen. Vaak geeft iemand zelf aan wat hij/zij aan kan om te horen. Verder ben ik geen waarzegger en kijk ik niet in de toekomst. Het komt ook voor dat een ouder een reading in ontvangst neemt voor een jong kind. Een reading geeft inzicht en een healing is meer een behandeling van lichamelijke of geestelijke klachten. Of om

je bij een burn-out weer met goede energie op te laden. Bij een healing ligt de cliënt. Oude dingen, frustraties en trauma’s, kunnen afvloeien en plaats maken voor opbouwende krachten. En nee, ik vind het totaal niet zweverig wat ik doe.”

“Bij mij komen vooral mensen die op een kruispunt in hun leven staan”, legt Alix uit. Ze zijn vastgelopen en willen inzicht en een klankbord om te hebben psychische problemen. Mijn doel is dat mensen hun eigen kracht weer gaan voelen. Eigenlijk dragen we alle antwoorden op levensvragen in onszelf. Door reading kan ik helpen bij het geven van een helikopterview, duiding. Voor het echte therapeutische werk verwijs ik door. Het opmerkelijke is dat ik dingen hoor en weet, die ik helemaal niet kan weten. De informatie wordt altijd zó doorgegeven dat de cliënt het kan bevatten en inzicht krijgt. Neutraal en liefdevol, zodat het dragelijk is voor de cliënt. Meestal zie ik mensen één keer, maar indien nodig meermaals. En net als Willemijn doe ik ook niet aan voorspellen!”

Kritisch op je lijntje en jezelf

Henk, Willemijn en Alix blijven kritisch op zichzelf en op wat ze doorkrijgen. Ze willen hun gave zuiver houden. Henk: “Ethiek is belangrijk. Je gaat ook niet bij iemand anders ongevraagd in z’n portemonnee kijken. Voor mij is het een verrijking om te ontdekken hoe je kunt samenwerken met het universum en hoe simpel dat is, als je de weg ernaartoe kent. Er ligt ook opdracht om zuiver te blijven.” Willemijn vindt ook dat ze zichzelf ‘schoon en zuiver’ moet houden. “Je moet jezelf leeg kunnen maken. Al wandelend over de Alambertskade gaat dat bijvoorbeeld heel goed. Ik zie het hogere in de ontmoeting met de ander, waarin iets mag gebeuren wat je in je eentje niet voor elkaar krijgt. Ik heb vroeger zelf een reading gehad over mijn levensmissie. Ik zag een grote rode warme bal van pure liefde die een berg afrolde. Toen wist ik het: ik ben hier op aarde om liefde te delen. Nou dat is een mooie opdracht.”

“En nee, ik vind het totaal niet zweverig wat ik doe.”

De Alambertskade is ook voor Alix een geweldige plek om stil te worden en bij haarzelf te komen, net als meditatie. “Ik blijf kritisch en sceptisch. En ik ben heel dankbaar voor deze gave. Het inspireert me en ik krijg er goede energie van”, zegt Alix. Alle drie zijn in staat om het ‘lijntje met boven’ aan en uit te zetten. En alle drie zijn bescheiden én nuchter over hun speciale talent. Een talent dat hun leven heeft verrijkt én zin heeft gegeven.



CASA
CATERING

FINGERFOOD | BEDRIJFSLUNCHES | HUWELIJK | AAN BOORD

www.casacatering.nl | info@casacatering.nl

conmedra
steel + design

Wij maken stalen producten!
Trappen, hekwerken, leuningen maar ook stalen buitenhaarden, puien, deuren, boekenkasten of tafels.
Vanuit Vreeland bent u binnen tien minuten bij ons. Brug over het ARK, linksaf via de Binnenweg en de Westkanaaldijk naar de Angstelkade. Daar bent u welkom in onze showroom!

Wij werken met aannemers en architecten maar vinden het ook een uitdaging om samen met u iets moois te bedenken!

Maak een afspraak of kijk op onze site
www.conmedra.nl
info@conmedra.nl
0294 - 232 777

Anstelkade 3
3631 NA Nieuwersluis



Een rustige, vriendelijke man, bruin haar – grijzend aan de slapen, rond hoornen brilletje, heet mij hartelijk welkom. Niets doet vermoeden dat deze man als hippie met lang haar, oorbellen, zelfgestikte spijkerbroeken en jasjes van neteldoek in Vreeland opgroeide. Hans Stuart, de stille kracht achter de Vreelandbode die ervoor zorgt dat dit blad maandelijks in een heldere lay-out van de persen rolt.

Een taak die hij met veel plezier vervult, want als OerVreelander tot zijn 21ste ligt ons dorp hem na aan het hart. En hij fietst er dagelijks doorheen, op weg van zijn huis in Loenen naar zijn werk bij Dunnebier Print in Nederhorst den Berg. Hij maakt ook de weekbladen WieWatWaar voor Ankeveen en De Brug voor Nederhorst den Berg maar de Vreelandbode heeft misschien wel een streepje voor. Alle 61 nummers liggen zelfs op een stapel op de hoek van zijn bureau.

Bonte jeugd

“Ik heb een bonte jeugd gehad”, vertelt Hans over zijn Vreelandse periode. Hij werd geboren in het laatste huis voor de N201 aan de Lindengracht, bij het begin van het Boerenlaantje, doorliep de Christelijke school en zat, net als alle jongens van zijn klas, op voetbal bij V.V. Sperwer, die tot in de jaren ‘70 op het Sperwerveld actief was. Een voetbalclub in je eigen dorp, dat schepte wel een band. Samen trainen, wedstrijden spelen, fietsen naar alle uitwedstrijden (vrijwel geen ouder had een auto in die tijd), hangen bij de benzinepomp, op het muurtje op de hoek van de Lindengracht en de Raadhuislaan of bij de snackbar van Willem Rensen. Als bijbaantje schoenen wegbrengen voor Cor Voorn of muren beschilderen met landschapjes of mooie motieven. Creativiteit zat er al vroeg in bij Hans. Soms iets té veel creativiteit en onafhankelijkheidsgevoel voor het dorp Vreeland, waardoor hij zich regelmatig een buitenbeentje voelde. In jeugdsociëteit St. Joseph in Loenen vond hij meer aansluiting bij de progressieve hippies die daar samenkwamen en waar hij vele ‘high’ avonturen mee beleefde, opschoonacties in de Vecht organiseerde en andere milieu- en politiek betrokken acties uitvoerde.

TEKST JULIETTE JONKER

VORMGEVER van De Vreelandbode



Betrokkenheid

Hans begon op zijn 14de aan de opleiding als boekdrukker. Eén dag school en vier dagen werken, zo ging dat. Hierna ging hij aan de slag bij Steendrukkerij De Jong, een begrip in grafisch Nederland, zij drukten voor vrijwel alle musea en theaters o.a. de aankondigingsaffiches. Daarom kwamen er vaak grafische vormgevers en kunstenaars langs om te kijken hoe hun werk gedrukt werd. En Hans, met zijn creatieve inslag en natuurlijke nieuwsgierigheid, vroeg ze de oren van het hoofd en keek hoe ze te werk gingen, welke kleuren gebruikt werden, welke vormen werkten. Een opleiding grafische vormgeving erbij was dus een logische stap. De wilde hippie werd inmiddels getemd door een vrouw, die nog steeds zijn geliefde echtgenote is.

Deel van het interieur

Aan de baan bij de kunstdrukker kwam na 17 jaar door een toevallige samenloop van omstandigheden een eind. Als fervent wedstrijdrenner was Hans lid van een fietsclub en werd de taak van het clubbladje maken aan hem toebedeeld. Dit werd gedrukt bij Dunnebier, die al gauw zijn talent in de gaten had en vroeg of hij niet voor hen wilde komen werken. Aldus geschiedde, en nu, 23 jaar later, werkt Hans er nog steeds met plezier en hoort volgens eigen zeggen ‘bij het interieur’. Gelukkig maar voor de Vreelandbode want een meer betrokken en flexibeler vormgever kunnen wij ons niet wensen.





Haarwinkel

Kerkplein 8 Vreeland
0294-231832

Openingstijden
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00
zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten



dé webwinkel vol vrolijke en originele
kraamcadeaus met een persoonlijk tintje

www.kleinevriendjes.nl

voor heldere communicatie en frisse teksten

brochures | webcontent | advertenties | nieuwsbrieven | persartikelen

StrakBlauw

Nigtevechtseweg 21 | 3633 XR Vreeland | 0294 - 230297 | www.strakblauw.nl

Vossestein feliciteert alle creatieve medewerkers van de Vreelandbode met het 5-jarig jubileum

Autobedrijf L. Vossestein B.V. uw mobiliteitsontzorger!



Onderhoud op maat	bespaar geld
Huisonderdelen	bespaar geld
Snelservice zonder afspraak	gemakkelijk
Merkongebonden verkoop	onafhankelijk adres
Gratis leenauto	gemakkelijk en het bespaart geld

Altijd 100 exclusieve occasions waarvan enkele slechts 5 maanden jong met duizenden euro's voordeel.

Ter Aaseweg 8 | 3626 AA Nieuwer Ter Aa | tel. 0294 234449 | E-mail: info@vossestein.nl | www.vossestein.nl



Speciale Vreelandbode jubileum aanbieding van de Vreelandse horeca



Speciale Vreelandbode aanbieding!
all in menu 5-gangen diner (aperitief, wijn,
5-gangen menu, koffie) 99,00

all in menu 4-gangen lunch (aperitief, wijn,
4-gangen menu, koffie) 79,00

Graag vooraf reserveren en vermelden dat
de reservering voor het Vreelandbode-
menu is. Geldig tot en met 31 mei 2013
van dinsdag tot en met zondag

De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends
Duinkerken 3. 3633 EM Vreeland
0294-232326
info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl



Van 3 april t/m 26 april 2013
hebben wij de
Vreelandse weggeef weken
op dinsdag t/m vrijdag

Bij 4 pannenkoeken,
2 pannenkoeken gratis!

Bij 6 pannenkoeken,
3 pannenkoeken gratis!

Bij 8 of meer pannenkoeken
4 pannenkoeken gratis!

De goedkoopste pannenkoeken zijn gratis,
kom gezellig pannenkoeken bij ons eten!

Graag even reserveren
tel: 0294- 231517

LOKAAL ZUID
LUNCH • BORREL • DINER

Lokaal Zuid feliciteert
de Vreelandbode
met hun 5-jarig bestaan
en om dit te vieren trakteren
wij alle lezers van
de Vreelandbode.

Kom in de maand april
bij Lokaal Zuid
een voorgerecht & hoofdgerecht
eten en
**geniet GRATIS van
een feestelijk
Vreelandbode dessert!**

LINDENGRACHT 25 • 3633 AS VREELAND
TEL: 0294-230230 • INFO@LOKAALZUID.NL
WWW.LOKAALZUID.NL



BOVEN VREELAND DOOR HAROLD LINNARTZ

Bijna 4,5 jaar oud is deze rubriek. Ik had nooit gedacht dat er zoveel interesse voor de Hemel boven Vreeland zou zijn. Het tegendeel was waar. Ruim 50 columns zijn inmiddels verschenen, en het is fijn, dat dit in Vreeland kan. Vreelandbode, van harte proficiat met jullie eerste lustrum. En op naar het volgende lustrum ... dat trouwens gaat samenvallen met een zonnevlekken minimum ... plan alvast een Elfstedentocht in.

Medici zijn het erover eens. Het eerste beroep op Aarde was arts; Eva werd immers uit een rib van Adam geschapen en zoiets krijg je zonder goede medische kennis niet voor elkaar. Tuiniers zijn het hier niet mee eens. Uit de chaos schiep God het paradijs, dus het eerste beroep moet wel tuinarchitect zijn geweest. Computerdeskundigen zijn echter unaniem van mening dat een informaticus verantwoordelijk moet zijn geweest voor de chaos.

Astronomen hebben een andere visie. Ooit was er een grote wolk van stof en gas. Het restant van een ontplofte ster en lichtjaren groot. Door zijn eigen gewicht zakte deze wolk in elkaar, en daarbij namen dichtheid en temperatuur toe. Op een gegeven moment werden dichtheid en temperatuur (en dus druk) zo hoog, dat kernfusie mogelijk werd, en onze zon werd geboren, ongeveer 4,5 miljard jaar geleden. Rond de zon bevond zich een grote schijf van ijzige stofdeeltjes, die langzaam maar zeker als een soort sneeuwbal aan elkaar begonnen te plakken en waar uiteindelijk de planeten uit zijn ontstaan. Die waren loeiheet. Het water dat tegenwoordig door de Vecht stroomt moet daarom een buitenaardse oorsprong hebben. De jonge Aarde, een paar honderd miljoen jaar oud en zonder dampkring, werd dagelijks gebombardeerd met tonnen ijs uit de ruimte. Dat ijs bevatte vooral water, maar ook organisch verrijkt materiaal. En zo zouden de bouwstenen van het leven op de Aarde gekomen moeten zijn. Kunnen we dat bewijzen? Ja, daarvoor hoeft je alleen in de Vecht te duiken. Haar water bestaat vooral uit normaal water, H_2O , een molecuul met twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Echter, een heel klein percentage bevat i.p.v. een H-atoom, een gedeutereerd D-atoom, H_2O wordt HDO, en een nog kleiner percentage bestaat zelfs uit twee gedeutereerde waterstof atomen, D_2O . Het deuterium atoom is chemisch vrijwel identiek aan een normaal waterstof atoom, maar het heeft een andere massa. (Je merkt daar trouwens niets van als je in de Vecht zwemt, zelfs niet op Koning(inne)dag). Afhankelijk van de oorsprong van het water, is de verhouding van H- en D-atomen verschillend. Laat het water in de Vecht nu bijna een vergelijkbare H/D verhouding hebben als het water ijs in kometen ... en dat betekent dus ook, dat wij Vreelanders uit moleculen zijn opgebouwd, die ooit een buitenaardse oorsprong hadden. Mooi gezegd, zijn we gemaakt van sterrestof, pragmatisch bekeken zijn we gemaakt uit kernafval. Dat plaatst de discussie van de Dorpsraad over zwerfafval plotseling in een heel nieuw perspectief!



TOPVIJFTIERELANTIJN



Vriendschaps armbandjes € 4,75



Grappige gummen € 1,75



Duo Doll € 25,-



Duikmanneltje € 4,50



Aankleedpopje € 12,50



RAZENDE REPORTERS

“Hai”, hoorde ik opgewekt achter me terwijl ik bij de kassa afrekende. Een jongedame met prachtige krullen keek me vriendelijk aan. “Hoe is het met jòu?” Ze zat ondertussen in 3 gymnasium mompelde ze tussen neus en lippen door - en had het erg naar haar zin. “Leuk dat ik jou nu tegenkom”, zei ik, want “vanmiddag begint weer een nieuw groepje Razende Reporters”. Ze hoorde bij het eerste groepje dat trappelend van ongeduld stukjes voor de kinderpagina van de nieuwe Vreelandbode - De Kinderpost - wilde schrijven. Een taak als interviewer leek haar wel wat.

Taken worden bij de Razende Reporters altijd zorgvuldig verdeeld. En natuurlijk doe je dan waar je zelf aardigheid in hebt. Zo komt het wel eens voor dat we niet alleen met een goede-vragen-bedenker, moppentapper, interviewer, verslaggever, stripverhalentekenaar, verhaaltjesmaker en een fotograaf op pad gaan, maar ook met een koekjesbakker. Nee, niet om praatjes te verkopen, maar om een heel lekker eigengemaakt koekje mee te nemen voor de te interviewen persoon. Zeker attent als je

de eer te beurt valt om de voormalige burgemeester van Loenen, Burgemeester Boekhoven, te mogen interviewen en als beginnend journalist ervaart wat het betekent als je afspraak tot drie keer wordt afgezegd. Soms werkten we zonder afspraak, gingen we de straat op voor een straatinterview. Maar op woensdagmiddag kan het dorp leeg zijn als Tierelantijn en de Dagwinkel gesloten zijn. Helemaal niemand tegenkomend onderweg naar de stal aan de Spoorlaan - waar we vanwege virusbesmettingsgevaar op dat moment geen bezoek aan de lammetjes konden brengen en wat bovendien geen nieuws was om direct in de Kinderpost te zetten - werden we gered door Corry de Veer. Geen enkel probleem, we konden haar interviewen aan haar tuintafel en ‘de juf’ die de appelflawwte nabij was, haalde weer opgelucht adem.

Soms zat het direct mee. Zoals toen het nieuwe schoolplein werd aangelegd door stratenmakers. Acht reporters op pad met de vraag “wat is jouw favoriete feestdag?” De Islam stond, voor zover die Vreeland had kunnen bereiken, in een ander daglicht. Een Suikerfeest, wie wil dat nou niet? Of een ijsje eten bij De Willigen? Coby Willigen vertelde ons alle kneepjes van het kaas maken. Om later te merken dat als je oren en ogen te kort komt en geen aantekeningen maakt, het lastig wordt om daarna nog een stukje te schrijven.

Na onze omzwervingen bevalt het goed om iemand te ontvangen. Heel feestelijk was het met de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht, Mirjam Van 't Veld, heerlijk de handmassage van Angeline Stubbé en hartverwarmend het bezoek van Klokhuis presentator Lisa Wade. En zo leerzaam: het uitnodigen van burens en familie, van minimaal 50 jaar ouder, om ze te interviewen over ‘vroeger’. Mooie, ontroerende en spannende verhalen horen uit de oorlog, over het redden van een leven of iemand met een lege benzinetank. Vaak zegt een beeld meer dan 1000 woorden... stripleraar Willem van der Donk onderwijst ons de kunst er een beeldverhaal van te maken. Compleet met spanningsboog en plot. Slagroom op de taart is telkens weer het bezoek aan Dunnebier Print. Onze Hans Stuart leidt ons geduldig door het hele proces van ontwerp, zetten en printen. Met de lucht van verse drukinkt in de neus sluiten we zo een half jaar maandelijks anderhalf uur Razende Reporters af.

Is dat alweer 5 jaar geleden? Dat zij bewapend met de 5 W's en die ene H haar eerste schreden op het journalistenpad zette? “Echt waar, mag ik Paul Fagel interviewen?” Ze glunderde.

hoe

TEKST RENEE BINK

is het nu met? een selectie uit bedrijvigheid

Helaas verdwenen er een paar winkels uit ons dorp. Winkels die jarenlang een, naar het leek, vanzelfsprekende service verleenden en een belangrijke functie vervulden. De bakker, de slager en de wijnhandel zijn verdwenen en daarmee ook het regelmatige praatje met de mensen die daarbij hoorden.

Govert en Margriet Schouten van Bakkerij Schouten

In 2009 stopten Govert en Margriet met hun bakkerij aan de Voorstraat. Na 20 jaar was het tijd voor wat anders. Hoewel in het geval van Govert valt dat wel mee: hij bakt nog steeds maar in grotere hoeveelheden. Hij is geen eigen baas meer maar binnen de grote bakkerij waar hij nu werkt heeft hij wel een eigen afdeling onder zich waar hij zo'n 20 man personeel aanstuurt en waar hij alleen maar ambachtelijk bakt. En dat voelt dan weer wel als een eigen bedrijfje.

Ze wonen nu in Doetinchem waar Govert zijn nieuwe baan gevonden heeft. Govert heeft anderhalf jaar op en neer gereden. Die tijd hadden ze nodig voor het kopen van een nieuw huis en hij wilde ook een vaste aanstelling voor ze de definitieve stap zetten. In die overgangstijd woonde Margriet met de kinderen nog in Vreeland en werkte ze bij de bloedbank in Hilversum. Eenmaal verhuist naar Doetinchem was het voor haar aanvankelijk niet gemakkelijk omdat ze na alle verhuisprikken geen werk meer had. De oplossing heeft ze gevonden in de studie HBOV in Deventer, één dag per week vier jaar lang. Die investering doet ze om haar opleiding als verpleegster weer op te kunnen pakken. Govert en Margriet hebben nu hun draai in Doetinchem gevonden ook al missen ze de leuke contacten met de mensen uit Vreeland wel. En dat mooie water. Maar Doetinchem is ook mooi, an-



ders mooi. Leuk om te vermelden is dat hun oudste dochter Lianne getrouwd is en dat ze sinds een paar maanden grootouders geworden zijn. Lisa heet hun kleindochter en daar zijn ze erg blij mee.

Henk Dalhuisen van Slagerij Dalhuisen

Henk Dalhuisen woont nu met zijn vrouw Coby in Lelystad. Hij runt de 33 jaar lang de slagerij in Vreeland samen met zijn broer die nog steeds een slagerij in Breukelen Noord heeft. Hij heeft goede herinneringen aan Vreeland maar mist het vak waarin hij 50 jaar gewerkt heeft niet erg. Hij had er nog wel even mee door willen gaan maar is toch vrij plotseling gestopt. Zijn zwager overleed in januari 2010 en dat had een enorme impact. Hij dacht toen: "Laten wij nog maar even genieten van ons leven." Dat is dus Lelystad geworden waar ze wonen in een appartementencomplex met 21 woningen en waar de onderlinge verhoudingen heel goed zijn. Zo gaan ze wekelijks bij elkaar op de



koffie en hebben ze in december 2012 nog een gezamenlijk kerstdiner gevierd. Twee van zijn drie kinderen en vier van zijn kleinkinderen wonen ook in Lelystad, vandaar de keuze voor die nieuwe stad in de polder. Hij heeft het er naar zijn zin, fietst en wandelt veel. Nog steeds met één van zijn hondjes want de andere Chiwawa is anderhalf jaar geleden overleden. Die andere nog levende is nu 15 jaar oud en kan nog overal mee naar toe. Nee, wat dat betreft heeft hij niets te klagen.



De heer Blijdenstein van Nedervecht Wynkopers

Vijftien jaar lang was er een wijnwinkel in Vreeland die gerund werd door de heer Blijdenstein en zijn twee dochters Lisette en Marguerite. Het stoppen was een natuurlijk proces, al was het met pijn in het hart. Maar spijt heeft hij er niet van en verveeld heeft hij zich sinds die tijd zeker ook niet. Nog steeds reist hij regelmatig naar Zuid-Afrika omdat dat het mooiste land is dat hij kent. Hij loopt wel met het plan rond om uit hobbyisme weer wat wijnen te gaan importeren voor eigen gebruik en voor vrienden. Alleen is het er nog niet van gekomen. Ook komt hij nog heel graag in Vreeland. Hij gaat regelmatig naar de Dagwinkel van Aloys voor een paar boodschappen en een praatje.

“Vreeland is mij dierbaar. Het is een vriendelijk dorp met een onderlinge band die voelbaar is vooral op Koninginnedag en met het Dorpsfeest. De Vreelanders zijn betrokken en zetten zich belangeloos in. Dat is heel bijzonder.” De laatste tijd is hij veel in Zwitserland geweest omdat zijn vrouw daar herstellende was van o.a. een zware hartoperatie. Dat was geen sinecure. Hij is blij weer in Nederland te zijn want van de bergen, hoe mooi ook met die metersdikke sneeuw, ging hij uiteindelijk jodelen. Nee, hij is liever in Nederland en dan vooral in Vreeland.

Quintijn Rozendaal van benzinepomp De Roos

Quintijn Rozendaal is getrouwd met Willeke. “Wij zijn verantwoordelijk voor de bouw van een van de mooiste benzinstations van Nederland. En deze staat in Vreeland. In 2006 hebben wij Vreeland verlaten om onze woning in Voorthuizen te betrekken. Wij zijn toen

weggegaan met onze zoon Mees (nu bijna 9). Tevens hadden wij net Stephanie (wordt 7 in juni) in huis gekregen.” Inmiddels is het gezin vergroot met nog eens twee kinderen. Deze zijn tijdelijk te gast, ze zijn een pleeggezin. Na de verkoop van het benzinstation kochten zij een kleine pomp in Nijkerk, die ze ook geheel verbouwd hebben. In 2010 hebben ze nog een garagebedrijf gekocht in Putten. Daar wonen ze nu en hebben ze 17 mensen in dienst. Quintijn vertelt: “Qua werk is er dus niet veel veranderd. Wel qua woonomgeving. Mensen zijn toch iets anders in doen en laten dan in Vreeland. Ook het woongebied is wat anders, meer bos en polder. Al lijkt het in de zomer wel klein Amsterdam met al die Amsterdammers op de campings. Wat wij erg jammer vonden was dat na ons vertrek er van alles en nog wat is geroepen en gezegd over ons benzinstation en het eventueel plaatsen van een telefoonmast. Ondanks dat het misschien anders werd dan vele hadden gedacht (oude station oppakken en weer herplaatsen op de nieuwe locatie) hebben wij nooit voor ons gehouden dat het benzinstation groot zou worden. Mede door de ruime opzet is het naar onze mening nog steeds een van de mooiste stations van Nederland. Zo kijken wij ook terug op dit project. Al blijft het jammer dat mensen, vooral uit de plaatselijke politiek, achteraf commentaar hadden en onze verdere ontwikkeling tegen hielden. Dit was tevens een van de redenen om het geheel te verkopen. We kunnen, misschien wel helaas, niet zeggen dat we Vreeland missen. Er liggen voor ons, zeker voor mij, goede herinneringen in Vreeland na 28 jaar woonachtig geweest te zijn in het dorp. Maar terugkomen doen we niet, al komen we er nog regelmatig en zien dan nog steeds een leuk dorp.”



Wie zorgt er voor dat uw motor blijft draaien?

Laat AutoCrew het onderhoud van uw auto tijdig uitvoeren en voorkom motorpech.

- Voor alle automerken
- Vertrouwde kwaliteit voor een scherpe prijs
- Eerlijk en transparant



Kijk voor een AutoCrew-vestiging bij u in de buurt op www.autocrew.nl



AutoCrew Bergman Autos

Vreelandseweg 39
1394 BL Nederhorst den Berg
Tel.: 0294-252611
<http://www.bergmanautos.nl>



COLOFON

De BEAUDE is een uitgave van Stichting Vreelandbode (KvK 30238883).

Hoofdredactie: Karin van Dis

Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar, Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis, Marie-Anne van Stijgeren, Barbara Mees

Sales & eindredactie: Pauline van der Hoeden

Finance & eindredactie: Carola Marseille

Digitale editie: Rens van der Meer

Vormgeving: Hans Stuart

Drukwerk: Dunnebieer Print

Oplage: 1.200 stuks

Met medewerking van: Harold Linnartz, Annelies

Wejschedé, Ellen Dawson

Postadres: Duinkerken 5, 3633 EM Vreeland

Verkoopinformatie:

Tierelantijn

Voorstraat 13, 3633 BA Vreeland

Eras Design

Herenstraat 32, 3621 AR Breukelen

www.erasdesign.nl

Belleza Haar-Mode

Breedstraat 1-3, 3633 AX Vreeland

www.belleza-haarmode.nl

R.O.O.M

Gijsbrecht van Amstelstraat 165, 1214 AX Hilversum

www.room-hilversum.nl

Copyright©2013 Stichting Vreelandbode

AEROBICS VREELAND/LOENEN
www.buitenbeentje-aerobics.nl



UITVAARTVERZORGING VAN DIJK

UW WENSEN,
UW AFSCHIED, UW MANIER,
ONZE MISSIE

Tel.: **0346 - 26 16 36**

www.vandijkuitvaart.nl

Vertrouwd & respectvol

Uitvaartcentrum "De Oude Bank"
Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

PONDAROSA VREELAND

COUNTRY WEEKEND

ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 JULI 2013



COUNTRY WEEKEND PONDAROSA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:



StapperNcreators
Creatie, organisatie en begeleiding van evenementen



Dorps huis Vreeland



De Toverkikker



Oogmode

op z'n allermooist

De beste brillenglazen worden bij Briljant omlijst door de mooiste monturen.

Grote en kleine merken presenteren stijlvol hun mooiste collecties.

Laat u adviseren over de laatste mode en zet uw wereld weer op scherp.

oogzorg  **briljant**
kijkt én luistert

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef. Tel 035 - 65 6 05 48

www.oogzorg-briljant